



Jos en Janneke (huisartsen)

(medische) informatie en andere zaken ...

Beste allemaal,
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan, is nu gekomen... Na ruim een jaar werkzaam te zijn geweest in de huisartspraktijk van Vinkel, is het einde van mijn stage helaas in zicht. Het is tijd voor de volgende stap in de opleiding tot huisarts. Na 7 mei zal ik daarom de Dorpspraktijk gaan verlaten.

Mede dankzij Jos, Janneke, de assistenten, praktijkondersteuners, alle andere paramedici maar ook zéker dankzij u, heb ik het afgelopen jaar ontzettend veel mogen leren. Niet alleen als dokter, maar ook als persoon. Het was voor mij een eer om een luisterend oor te mogen bieden, verhalen te mogen horen, over het Vinkelse, over families en hun verbanden, over alledaagse klachten,



chronische ziekten maar ook over verdriet en blijdschap. Ik wil eenieder bedanken voor het gegeven vertrouwen en geduld. Een essentieel en onmisbaar ingrediënt voor een fijne samenwerking. Daarnaast wil ik het team ontzettend bedanken voor de positieve spirit, betrokkenheid, humor, steun, kennis en kundigheid!

Ik wens iedereen, in deze bijzondere tijd, alle goeds en wie weet treffen we elkaar nog in de toekomst!

*Groeten,
Joy van Vugt*