

Groeten uit Frankrijk



17 augustus 2015, Veules-les-Roses, Frankrijk

Bij het schrijven van dit stukje zit ik op de camping in Frankrijk, mezelf nog even op te laden voordat ik eind september huisartsenpraktijk Vinkel definitief ga overnemen. Waar in het begin nog enige twijfel bestond of het allemaal wel ging lukken, is inmiddels twijfel vervangen door ambitie. Door jullie warme welkom heb ik volop vertrouwen dat we met z'n allen een heel levensvatbare dorpspraktijk gaan behouden. Ik wil Ad bedanken voor het vertrouwen dat hij altijd heeft gehad in het voortbestaan van zijn praktijk en in mij als zijn opvolger. Hij heeft me de kans gegeven om van zijn praktijk uiteindelijk mijn praktijk te gaan maken. Hij laat samen met zijn vrouw Riki het werkende leven achter zich en mag gaan genieten van het pensioen. Hoogtepunt is hun afscheidsfeest op 20 september voor alle genodigden die samen met Ad de huisartsenpraktijk heeft gemaakt tot wat die nu is.

Vanaf dan zal ik op eigen benen gaan staan. De uitdaging gaat beginnen. Er zal een hoop op mij af komen. Er zullen altijd zaken zijn die beter kunnen. Ik hoor graag terug wat jullie ervan vinden, ook als het minder positief wordt ervaren. Met jullie feedback hoop ik van onze praktijk ook meer jullie praktijk te maken. Zo is er al een nieuwe website, waar ik een erg trots gevoel van krijg. Kijk maar eens op www.huisartspraktijkvinkel.nl. Je vindt er informatie over de praktijk, contactgegevens en de laatste nieuwtjes.

Een voorbeeld van zo'n laatste nieuwtje zijn de spreekuren buiten kantoortijden. Er zal namelijk op donderdag een 'vroeg vogels' spreekuur zijn vóór 08.00h. Ben je geen ochtendmens, dan kun je ook maandagavond na het werk terecht bij je huisarts. Daarnaast staat mijn vrouw Janneke Bressers (ja ja... met haar eigen meisjesnaam) te popelen op vanaf januari ons team te komen versterken. Zij zal als extra huisarts beginnen met 1 dag in de week. We hopen dat dit gestaag meerdere dagen gaan worden.

De laatste week van september zal huisartsenpraktijk Vinkel een feestelijke doorstart maken. Zelfde gebouw, zelfde persoonlijke benadering, zelfde team maar met een andere huisarts. In deze week valt ook de nieuwe praktijkfolder op de mat. Ik wil u vragen de korte bijgevoegde checklist op de praktijk af te geven zodat al uw gegevens bij ons up to date zijn. Dit alles voor een goede start!

Tot ziens op het afscheidsfeest bij Ad van Heijningen!

Groetjes uit Normandië!
Jos van der Sande




huisartspraktijk
VINKEL

aan:
de bewoners
van Vinkel